

EURITMIE

KLEUR IN BEWEGING

“KLEUR IS DE ZIEL VAN DE NATUUR EN DE HELE KOSMOS,
EN WIJ ZIJN DEEL VAN DEZE ZIEL,
DOORDAT WIJ DE KLEUREN MEEBELEVEN.”
R. STEINER

Het (mee)beleven van de kleuren : daar denken we vooral aan de schilderkunst!
Maar kleuren drukken zoveel (ziele)beweging uit, dat wij die ook met lichaamsbewegingen kunnen
aanvoelen.

In de bewegingskunst euritmie nemen de kleurbewegingen een belangrijke plaats in : in de beleving
van stemmingen, in de klankgebaren, in de kledij en belichting bij de toneelvoorstellingen ...

Hoe anders is een rode beweging ten opzichte van een blauwe beweging? Kan een gedicht een
kleurstemming hebben? En zo ja, hoe kan ik dit uitdrukken via de beweging?

Deze en vele andere vragen proberen we in deze “kleurenreeks” op het spoor te komen. Via
bewegingsexploraties in onszelf, met de anderen, in de ruimte, onderzoeken we of we ons met
het wezen van Rood, Geel, Blauw ... enz kunnen verbinden.

Van harte welkom in dit bonte avontuur !

25 APR, 1 EN 9 MEI
EURITMIEZAAL STEINERSCHOOL, BRUGGE

VAN 9U30 TOT 12U30

EURITMISTE: GRIET MISSINNE

€50 PER DAG OF € 120 VOOR DE REEKS - GEEN VOORKENNIS VEREIST.

INSCHRIJVEN EN INFO:

WELKOM@CENTRUMVOORZELFONTWIKKELING.BE OF 0489 245180